

### *Ervaringen van lotgenoten:*

*Wat is het mooi om de emoties te mogen delen in deze tijd. Vroeger was 'zo'n open delen' er niet over dit tere onderwerp. Het herkennen, van het diep verdrietige dat je meemaakte, het samen spreken over dezelfde beleefde dingen. Hoe herkenbaar, maar vooral ook het samen op eenzelfde bijbelse lijn denken. Ik reed met een rijk gevoel naar huis, na de lezing in Veenendaal. Al waren mijn handen leeg, zoals de inleidster schetste, mijn hart is nog zo vol! Maar ook verrijkt met de Enige Bron waar we uit mochten putten, Zijn Woord, wat kracht en troost geeft om door te mogen gaan met alles wat we nog over mogen houden!*

### **Steun ons**

De vereniging is afhankelijk van contributies en giften. Uw financiële steun is daarom van harte welkom. Als u niet tot de doelgroep behoort, maar de vereniging wel een warm hart toedraagt en wilt steunen, kunt u donateur worden vanaf €5,- per jaar. U ontvangt dan 1 à 2 x per jaar de nieuwsbrief.

Natuurlijk kunt u ook een éénmalige gift storten.

De vereniging heeft een ANBI-status.

Hartelijk dank voor uw steun!

### **Comité van aanbeveling**

Dhr. H. van Es (maatschappelijk werker), Ds. W. Harinck (GG), Mw. A. Hoek-van Kooten (arts), Ds. M.A. Kempeneers (CGK), Mw. S. van Laar-van Gurp (verloskundige), Mw. G. Nieuwenhuizen-de Boer (gynaecoloog i.o), Ds. H. Zweistra (HHG).



**In de knop  
gebroken**

### **Meer informatie:**

I [www.indeknopgebroken.nl](http://www.indeknopgebroken.nl)  
E [info@indeknopgebroken.nl](mailto:info@indeknopgebroken.nl)  
Voor lidmaatschap of donatie:  
E [penningmeester@indeknopgebroken.nl](mailto:penningmeester@indeknopgebroken.nl)  
T 06 49 49 94 99  
Rabobank: NL09RABO0102574871  
t.n.v. In de knop gebroken



**In de knop  
gebroken**

Reformatrische vereniging  
voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap  
of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden



## Wie wij zijn?

Een reformatorische lotgenotenvereniging voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden.

'In de knop gebroken' heeft als grondslag Gods Woord, zoals beleden wordt in de Drie Formulieren van Enigheid.

## Ontstaan

Op 3 februari 2009 werd de vereniging 'In de knop gebroken' opgericht.

De vereniging is ontstaan na een bijeenkomst georganiseerd door De Vluchtheuvel.

Het bestuur bestaat uit leden die een verlieservaring van een kind, daadwerkelijk hebben meegemaakt.

## Doel van de vereniging:

- het bevorderen van contacten tussen ouders;
- het verlenen van steun aan ouders;
- het geven van voorlichting aan leden en niet-leden;
- het bevorderen van een Bijbels verantwoorde visie op rouwverwerking.

## Bijeenkomsten

Bovenstaande doelen wil 'In de knop gebroken' gestalte geven door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten.

Op deze bijeenkomsten worden onderwerpen behandeld die gericht zijn op genoemde doelen.

Deze bijeenkomsten worden in verschillende plaatsen gehouden vanwege het landelijk karakter van de vereniging.

## Website

Op onze website staat informatie over de verenigingsactiviteiten. Ook is er een afgeschermd ledengedeelte waar ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. Daarnaast zijn er links opgenomen naar sites met informatie rondom alles wat nodig is bij de begrafenis van een klein kindje. Tenslotte is er informatie te vinden over rouwverwerking, medische achtergronden, boekenlijsten, en links naar relevante artikelen.

## Telefonisch contactpersoon

Leden en niet-leden die behoefte hebben aan een luisterend oor of zitten met praktische-, medische- of ethische vragen kunnen telefonisch of per mail hun vragen stellen aan de contactpersoon. Zo nodig kan deze ons comité van aanbeveling raadplegen.

## Lid worden

Ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden kunnen lid worden van de 'In de knop gebroken'. Dit kan telefonisch of via het aanmeldingsformulier op de website.

## Lidmaatschap houdt in:

- dat u de grondslag en doel van de vereniging onderschrijft;
- dat u via de nieuwsbrief op de hoogte wordt gehouden van en uitgenodigd wordt; voor de bijeenkomsten en activiteiten van 'In de knop gebroken';
- dat u de ledenvergadering mag bijwonen, die één maal per jaar wordt gehouden;
- dat u contributie betaalt. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een betalingsverzoek.

Het verplicht niet tot het bijwonen van bijeenkomsten van 'In de knop gebroken' en het deelnemen aan activiteiten.



*Na het verlies van ons eerste kindje door een miskraam kwamen we op het spoor van de vereniging 'In de knop gebroken'.*

*Eerst waren we aarzelend of we daar wel thuis hoorden, omdat ons kindje zo vroeg in de zwangerschap al overleden was. Als je kindje (bijna) volgroeid is en het dan moet afstaan, dan is het pas erg dachten we, dan hoor je echt bij deze vereniging. Niets bleek minder waar. Ook wij met onze miskraam-ervaring voelden ons direct welkom en op de juiste plek toen we de eerste keer een verenigingsavond bezochten. Wat een herkenning! Maar ook: wat een erkenning dat ook het verdriet om héél pril leven er mag zijn.*

*Toen we ook ons tweede en derde kindje al vroeg in de zwangerschap moesten afstaan voelden we ons gesterkt door contacten met andere verenigingsleden. Wat een waardevolle ervaring om elkaar te bemoedigen rondom een open Bijbel!*